

חדשות מאן מין

מס' 31 14 בדצמבר, 2014

"אלוהים העניק לי ילד במתנה!"

אנשים רבים עם בעיות עקרות התברכו בהיריון



מסיה אסיף: רועה הקהילה אסיף נאזיר זכה בבן לאחר עשר שנות נישואים

המשרת 10 קים והמשרתת קיונגהיי ג'אנג עם בתם סואאן בה זכו לאחר 12 שנות נישואים

בתמונות דלעיל קיבלו אנשים את ברכת ההיריון דרך התפילה. הם אמרו שהם חשים באהבת אלוהים ומודים מכל הלב כשהם רואים את ילדיהם גדלים בצורה טובה. משמאל דלעיל: האחות פיונה בסינגפור, האחות אינוסנט מסי בפקיסטן, האח ג'ון בהודו, זקן העדה צ'אנגקיו יאנג; באמצע משמאל: האחות איימי בגרמניה, המשרתת קיונג'א צ'ו בסיאול, האחות איקומי יאמשיטה ביפן, המשרתת הבכירה סוהי לים; למטה משמאל נמצאים: רועה הקהילה אסיף בפקיסטן, האחות לודמילה בישראל, המשרתת הבכירה אוקג'ה קים, משפחת המשרתת היוג'ונג קים.

בעדותה (תמונה 9).
האחות לודמילה (ישראל) עברה שתי הפלות וסבלה אף מכאב עקרות במשך שלושת שנות נישואיה. בינתיים היא למדה על ד"ר לי – ובעקבות תפילתו הרתה וילדה בן בריא: שלמה. למרות היותה מבוגרת מכדי להרות: היא קיבלה את פירות הלידה המוגנת והקלה (תמונה 10).
בסינגפור סבלה האחות פיונה מתסמונת השקלה מרובת השלפוחיות – בעלה אלכס ניסה דרכים שונות ע"י טיפולים רבים של: הרפואה המודרנית, התרופות הסיניות העממיות והתרופות הסיניות הנפוצות. אך הכישלון המתמיד הכניסם לייאוש גדול. יום אחד הם קראו את אחד מספרי ד"ר לי ולמדו על פעלי הרפואה שלו. הם ביקרו בקהילה, קיבלו את תפילתו ולבסוף זכו בבן (תמונה 1).
בתהילים מזמור קכ"ו 3 אומר אלוהים: "הִנֵּה נִחַלְתָּ יְהוָה בְּנִים שְׂכָר פְּרִי הַבֶּטֶן". רק אלוהים הבורא לבדו מסוגל להעניק חיים. לאישה השונמת לא היה בן – אך היא קיבלה בן דרך פועל אלוהים אשר הבטיח את דברי אלישע (מלכים ב' פרק ד'). אלישע הייתה עקרה אך בהשגחת אלוהים אף היא הרתה וילדה בן בגיל מבוגר – היה זה יוחנן המטביל. כמו כן זכתה חנה בשמואל דרך הקרבת תפילת נדר לאלוהים.
כבעבר כן עתה עונה אלוהי האהבה שלנו: לתפילת הכוח – וממלא את משאלות לב ילדיו המנסים להתהלך לפי דברו. הפקידו כל בעיה פיזית אלוהים: שאצלו אין דבר בלתי אפשרי – התהלכו באמונה ומשאלתכם תיענה.

המשרתת הבכירה אוקג'ה קים הִחיה בגוואנג'ו נטלה קוטל חרקים בניסיון התאבדות מחמת כאב מוחי שפקד אותה עקב עקרות ולחץ רגשי. למרות שהביאו אותה במהרה לטיפול נמרץ וחייה ניצלו על הסף – עקב נטילת קוטל החרקים התנוונו: הריאות, הכבד והכליות שלה. ייעצו לבני משפחתה להתכונן למותה. אך אחותה גרמה לה לקבל את תפילת ד"ר לי. היא קיבלה מזר ומאוחר יותר הרתה לאחר 21 שנות עקרות. כיום בנה סאנוו הינו תלמיד בכיתה י' (תמונה 11).
בשנת 1993 בעת אסיפת התחיה הרוחנית המיוחדת של ד"ר לי התברכו בו זמנית עשרות זוגות בברכת ההיריון דרך תפילת ד"ר לי. כמו כן רבים הסובלים מכאבי עקרות בקוריאה ומחוץ מקבלים כל הזמן את פירות ההיריון.
המשרתת סוקיורא הארוקו (יפן) שלחה בקשת תפילה לד"ר לי בהקשר לבעיית העקרות של פיתה שלא קיבלה טיפולים רפואיים שונים. בדיוק כשם שהאמינה: התברכה המשרתת הארוקו בנכדה יפיפיה. כמו כן זקן העדה ג'קיו ג'ו והמשרתת הבכירה יוניונג צ'וי (יפן) פתחו את קהילת מאן מין יאמאגאטה ביפן לאחר שקיבלו את פירות הילדים דרך תפילת ד"ר לי. לאחר מכן זוגות עקרים רבים נרשמו בקהילה וקיבלו את פירות הפיריון.
רועה הקהילה אסיף נזיר (פקיסטן) שלח לקהילה את תמונת אישתו בצירוף מכתב לגבי אי יכולתה להרות. היא קיבלה את תפילת ד"ר לי שמעבר לזמן ולמרחב. היא ילדה בן בשנה העשירית לנישואיהם והיללה את אלוהים

בכל פעם בה רואה המשרתת קיונגהיי ג'אנג את פיתה סאיון נע ליבה. זאת מאחר ודרכה פגשה באלוהים החי. היא הייתה קתולית וסבלה במשך עשר שנות נישואיה מעקרות. בעלה – המשרתת סו קים: הודרך ע"י הבוס שלו לקהילת מאן מין המרכזית – שם ילדו תינוקת כתוצאה לתפילת רועה הקהילה הראשי ד"ר ג'יי רוק לי. כעת הינם מתהלכים בחיים משיחים מאושרים (התמונה בפינה הימנית).
משהסתכלה על כאב הִעבר שלה – אמרה: "נואָשתי מלשמוע שחברותיי נכנסות להיריון. נואָשתי יותר בסופה של כל שנה במקשה שאני מתבגרת. כשקרובת משפחתי הרתה בדיוק לאחר נישואיה היא הבינה לרגשותי וניסתה שלא לתת לזה להטרידני – למרות שזו לא הייתה כוונתי. חשתי כאילו הקשיתי על כולם".
אצל בני האדם: העקרות יכולה להיות מתוארת כמצב בו אישה נשואה אינה יכולה להרות למרות ששני השותפים הינם צעירים ובריאים וניסו להרות למשך שנה ללא הצלחה. כיום סובל מכך זוג אחד מכל שבע זוגות – והשיעור הינו בעליה בעלולף כל שנה.
לפי המידע משירות ביטוח הבריאות בקוריאה: 184,576 בני אדם קיבלו טיפול בעיות עקרות בשנת 2010. זוהי עליה של 24.4 אחוזים משנת 2006 – בה המספר עמד על 148,408. בניגוד לקצב זה: במשך 32 השנים האחרונות הרו זוגות עקרים רבים בעזרת תפילת ד"ר לי ונולדו להם ילדים.

פרי הצדק נזרע בשלום

"ולעושי שלום פרי הצדק נזרע בשלום" (איגרת יעקב פרק ג': 18).

בשלום עם אחרים דרך: השירות, ההקרבה, האהבה ונדיבות הלב. אם בדרך זו יש לנו שלום עם אלוהים – זה יהפוך לצדק שלנו. אנו נהא בטוחים מבחינה רוחנית בעיני אלוהים – לכן נקבל מענה לכל מה שנבקש ונישא את פירות הצדק בכל מקום.

3. כשאנו בשלום עם אלוהים נוכל לקבל חוכמה ממעל

באדם כמקור הפכה האנושות כולה לחוטאת בטבעה ולא יהא לאל ידינו להיות בשלום עם אלוהים שהינו קדוש. אך בכדי להפוך לצדק לנו, החטאים שלנו בא ישוע [מושיעינו] החף מפשע ומת למעננו על העץ. הוא פתח את הדרך למעננו בכדי שנהפוך לילדי אלוהים, נהא בשלום עם אלוהים בכך שנאמין בישוע המשיח מושיעינו.

באיגרת אל הרומיים פרק ה' 1 נאמר: "על פן לאחזק שְׁהַצְדָקָנוּ עַל-סִמְּהָ אֲמוּנָה יֵשׁ לָנוּ שְׁלוֹם עִם אֱלֹהִים הַיְהוּדִים לְאֲדוֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמְּשִׁיחַ". כעת אם סליחת חטאינו אינה הסוף: מה עלינו לעשות בכדי להיות בשלום עם אלוהים? משהצטדקנו באמונה: עלינו להתבגר בכדי שתהא לנו אמונה אמיתית המלווה במעשי אמונה. עלינו להשליך את החטאים והרוע שלנו ולטפח את מאפייני צדק אלוהים בליבנו.

אם אנו עדיין חיים בחטא – יישבר השלום עם אלוהים. אלוהים הקריב את בנו יחידו בכדי להיות עימנו בשלום – ואל לנו לשבור שלום זה. עלינו להשליך במהירות את כל החטאים והרוע. בזאת נהא עם אלוהים בשלום ובהתחברות עמוקה יותר עימו. עלינו להיות מלאים בפרי הצדק.

אלו שיש להם שלום עם אלוהים אף יגרמו לאחרים להיות בשלום עם אלוהים. בכדי שאף המה יקבלו ברכות. בגלל משה – שהיה בטוח בפני אלוהים: קיבלו כל בני ישראל מאלוהים מחילה ורחמים. האנשים ביצעו חטאים גדולים בכך שהתלוננו נגד אלוהים ועשו עגל זהב לו סגדו. משה התפלל לאלוהים בתחינה לישועתם אף אם משמעות הדבר שהוא ייפול לגיהנום.

אלו שיש להם שלום עם אלוהים יש לאל ידם לנחם ולהיות בשלום עם אנשים רבים – פחוכמה שקיבלו ממעל ולהנהיגם לדרך הברכות. חוכמת אלוהים הינה דבר אלוהים עצמו הכתוב בכתבי הקודש. חוכמה זו של אלוהים באה עלינו כשאנו: שומרים את מצוותיו, משליכים את הרוע ומקבלים את הדרכת רוח הקודש בלב מקודש החופשי מכל רוע.

אחים ואחיות יקרים במשיח: הנני מאחל שתזכרו כל אחד מן ההיבטים הללו: להיות טהורים, אהבי שלום, סובלניים, נוחים להתרצות, מלאים רחמים ופרי טוב, ללא משוא פנים וצביעות ולהתהלך בשלום עם אלוהים ועם בני אדם ככתוב באיגרת יעקב פרק ג': 17 – 18. בשם הַאֲדוֹן אני מאחל שתהיו עושי שלום ותשכנו בשלום וברכות אלוהים. הנני מאחל אף שיהא לאל ידיכם: לשאת שפע פירות של צדקה בכדי שתבריקו כאור השמש במלכות השמיים.



הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

2. הצדק מנקודת מבט אלוהים

לפי קני המידה העולמיים נאמר כי: אדם מסויים אינו רשע כל עוד הוא אינו מבצע פשעים בפועל – למרות שבליבו יש רוע כגון: שנאה, כעס, קינאה, מריבות, תאוה ונחמדנות. אך אלוהים אומר כי: פלוני אינו צדיק כל עוד בליבו יש רוע מבלי להתקשב בכך שהוא מבצע חטאים בפועל או לא. כשם שהוסבר: צדק בני האדם וצדק אלוהים שונים זה מזה.

כתבי הקודש אומרים לנו: לעשות, לא לעשות, לשמור, או להשליך דברים מסויימים. אם נתהלך לאור הדברים האלה: אנו מפתחים את הצדק בעיני אלוהים. כשצדק בני האדם וצדק אלוהים שונים זה מזה: עלינו להתהלך לאור הנכון בעיני אלוהים.

יש אנשים האומרים שהינם: מאמינים באלוהים – אך הולכים למגידי עתידות וחושבים שזה נכון להשתקוות בפולחן מתים ובפני אלילים ולאמר שזה רק 'מנהג' או 'מסורת'. הם אומרים שאם נעליב את בני משפחתנו הבתים מאמינים בכך שאיננו סוגדים לאלילים: יהא קשה לבשר להם. אך במובן הרוחני פירושו: להיכנע לשטן האוייב והמלשין. אם השלום עם אלוהים נשבר: לא יהא לאל ידי אלוהים לעבוד יותר והבישור המשפחתי יתעכב.

במשלי פרק ט"ז 7 נאמר: "בְּרָצוֹת דְרָכֵי-אִישׁ גַּם-אוֹיְבָיו יִשְׁלָם אָתּוֹ". ככתוב: כשאנו נמצאים מלכתחילה בשלום עם אלוהים: יהא לאל ידינו להיות בשלום אף עם אחרים. אם נשבור את השלום עם אלוהים בכדי להיות בשלום עם בני האדם: אותו סוג של שלום יכול להישבר בכל עת ולא יבא לנו כל תועלת. לא רק שעלינו לבחור מה נכון יותר בעיני אלוהים – אלא שעלינו אף לקבל חוכמה טובה בחקר שיטות מקור מדעיות. לאחר מכן נקבל תשובות וברכות במהירות רבה יותר ונוכל להיות בשלום עם כולם.

השלום עם אלוהים אינו רק ביינו לבין אלוהים. הוא קשור אף בלהיות נאמנים בכל בית אלוהים. להיות נאמנים בכל בית אלוהים משמע: שאנו נאמנים בכל התחומים בחיינו. אנשים נאמנים כאלה יהיו

באיגרת יעקב פרק ג': 17 – 18 נאמר: "אֲבָל הַחֲכָמָה אֲשֶׁר מִמַּעַל, רִאשִׁית טְהוֹרָה הִיא; לְאַחַר זֹאת אוֹהֶבֶת שְׁלוֹם, סוֹבְלָנִית, נוֹחָה לְהִתְרַצוֹת, מְלֵאָה רַחֲמִים וּפְרִי טוֹב וְאֵין עִמָּה מְשׂוֹא פְנִים וְצָבִיעוֹת – וְלְעוֹשֵׂי שְׁלוֹם פְּרִי הַצְדָקָה נִזְרָע בְּשְׁלוֹם".

השלום בפסוק 17 מדבר ברובו על: השלום עם שאר האנשים – והשלום בפסוק 18 מדבר על: השלום עם אלוהים. להיות בשלום עם אלוהים משמע: שאין בנו כל חומת חטאים הניצבת בינינו לבין אלוהים. כשאנו מטפחים את כל הפירות שבפסוק 17 להיות: טהורים, אהבי שלום, סובלניים, נוחים להתרצות, מלאים רחמים ופרי טוב, ללא משוא פנים וצביעות – נהא: עושי שלום. מה שנזרע בשלום – נקצור בצדק. הבה נעיין בכיצד נקצור בצדק לאחר שנזרע בשלום.

1. עושי שלום

אנשים רבים חושבים על השלום עם בני האדם ושוברים את השלום עם אלוהים. כשהם למעשה מפרים את האמת ומתפשרים עם אי הצדק, הם חושבים שהם חכמים מאחר ויש להם שלום. או שלפרקים נחלשת דעתם בהתחברותם עם אחרים – והמה מפרים את דבר אלוהים. דוגמא טובה הינה: אדם הנוהג כערב למחוייבויות אדם אחר או אדם המלווה כסף.

בספר משלי פרק כב' 26 נאמר: "אֶל-תְּהִי בְתַקְעֵי-כַף בְּעַרְבִים מְשָׂאוֹת". האיגרת אל הרומיים פרק י"ג 8 אומרת: "אֲל תְּהִי חֲרִיבִים דְּבָר לְאִישׁ מְלִבֵּד אֶהְבֵּת הַזּוֹלָת, פִּי הָאוֹהֵב אֶת הַזּוֹלָת קִים אֶת הַתּוֹרָה". אך אם חבר קרוב אליכם מבקש לכם לערוב לו או להלוות לו כסף למען העסק שלו: כמה מכם שוכחים את המילים הללו. זו אינה חוכמה – והינכם מביאים על עצמיכם קשיים. אולי אם תאהבוהו במידה מספקת – תוכלו לתת לו את הנחוץ לו. אחרת: תיתקלו בקשיים מחמת הכסף וזה יוביל לטינה ביניכם. אירועים כאלה מתרחשים מאחר והם חושבים על השלום עם בני האדם לפני השלום עם אלוהים.

חייבת להיות לנו הבחנה בין התפשרות עם העולם למען תועלתינו האישית ועשיית שלום למען הדר אלוהים. דניאל ושלוש רעיו נתנו כבוד רב לאלוהים בכך שעשו שלום עם אלוהים במקום להתייחס לעשיית שלום עם בני אדם ככתוב בספר דניאל פרק ג'.

לאחר שנלקחו כשבוים לבלב: איימו על שלושת רעי דניאל שיושלכו לכבשן הבעור אם לא יסגדו לאליל אשר הציב המלך נבוכדנצר.

היה לאל ידם לסגוד רק פעם אחת בפני האליל בכדי להיות בשלום עם המלך. אך זה נחשב לחטא גדול בעיני אלוהים וזו היתה שבירת השלום עם אלוהים. הם בחרו ללכת בעקבות השלום עם אלוהים וסיכנו את חייהם בכך ששברו את השלום עם המלך.

כתוצאה: פקד המלך להשליכם לכבשן הבעור אשר חומם פי שבע מהרגיל. אך הם לא נפגעו כלל; אף שעה על ראשם לא נצרכה מאחר ואלוהים הגן עליהם. לאחר שראה נס זה הילל המלך את אלוהים בעוצמה ורומם את שלושת האנשים הללו.

ידידי האמונה

1. קהילת מאן מין המרכזית מאמינה שכתבי הקודש הינם: דבר נשמת אלוהים ומושלמים הם וללא כל רבב.
 2. קהילת מאן מין המרכזית מאמינה: פְּאֲדוֹת וּבִפְעֻלֵי אֱלֹהִים הַשְׁלוֹשׁ: אֱלֹהִים הַבֵּן הַקְדוֹשׁ, אֱלֹהִים הַבֵּן הַקְדוֹשׁ וּבְאֱלֹהִים רֹחַ הַקְדוֹשׁ.
 3. קהילת מאן מין המרכזית מאמינה: שאנו מקבלים סליחה על חטאותינו רק בדמו הנואל של ישוע המשיח.
 4. קהילת מאן מין המרכזית מאמינה: בתקומתו ובעלייתו השמימה של ישוע המשיח, בביאתו השנייה, במלכות אלף השנים [המלניום] ובשמיים הנצחיים.
 5. חברי קהילת מאן מין המרכזית מצהירים על אמונתם דרך: "הכרות השליחים" בכל פעם שהם מתחברים יחדיו ומאמינים בתכולתה מילה במילה. "שְׁהִרֵי לִפְל הוּא [אלוהים] נוֹתֵן חַיִּים וְנִשְׁמָה וְכָל דְבָר" (מיפעלות השליחים פרק י"ז: 25).
- "אֵין יְשׁוּעָה בְּאַחַר, פִּי אֵין שֵׁם אַחַר נִתֵּן לְבְנֵי אָדָם תַּחַת הַשָּׁמַיִם, וְבוּ עֲלֵינוּ לְהִנְשָׁע" (מיפעלות השליחים פרק ד': 12).

Hebrew

חדשות מאן מין

הוצאה לאור ע"י: קהילת מאן מין המרכזית

כתובת: 29, דיג'יטל – ר"ג 26-ג'יל, גורו – גו, סיאול, קוריאה, 152 – 848
טלפון: 82-2-818-7047

פקס: 82-2-818-7048

אתר: <http://www.manmin.org/english>

www.manminnews.com

דוא"ר אלקטרוני: manminministry@manmin.org

המוציא לאור: ד"ר ג'יי רוק לי.

עורכת ראשית: המשרתת הבכירה ג'ימסאן וין.



תשע מתנות הניתנות ע"י רוח הקודש



האיגרת הראשונה אל הקורנתיים פרק י"ב 4 – 11 מדברת על: תשע מתנות הניתנות לפי הצורך ע"י הרוח. כשנבין את תשע מתנות הרוח ונקבלן: יהא לאל ידינו להתהלך בחיי אמונה מלאי כוח. כעת הבה נעיין בן.

1. דבר חכמה

אם נקבל את דבר החוכמה ע"י רוח הקודש: יהא לאל ידינו להשתמש בדבר אלוהים בצורה הולמת בזמן ובמקום הדרוש – ולעזור לאנשים להשתנות במהרה.

רוח הקודש מקדשת את לבבותיהם, מעודדת אותם ומשנה את חייהם לחיי אושר והודייה. כמו כן היא נוטעת בתוכם אמונה ותקווה לשמיים בכדי שיוכלו להתגבר על העולם הזה. לפי מידת השגת ההתקדשות תתעצם החוכמה הניתנת לנו מאלוהים. (איגרת יעקב פרק ג': 17 – 18). אם נקבל מתנה זו: היא תחזקנו רוחנית ותאפשר לנו לבצע את סוגי ההתקייבויות השונות בצורה הולמת.

2. דבר דעת

בכדי להתחמש בדבר אלוהים: חובה שיהא לאל ידינו להבין את דבר אלוהים. משמע: על עיינינו הרוחניות להישאר פקוחות לדבר אלוהים. אחרת נדע רק את מובנו המילולי – ולא את משמעותו האמיתית. לא נוכל לחוש את לב נאהבת אלוהים.

ללא חימוש רוחני זה לא יהא לאל ידינו להתהלך לפי דבר אלוהים – ולא לחוות את פועל אלוהים. רק ע"י קבלת מתנת דבר הדעת יהא לאל ידינו: להבין את המשמעויות הרוחניות של הכתובים, להפכן ללחם חוקינו ולהתהלך לפיהן.

3. אמונה

רק ע"י עזרת רוח הקודש ניתנת לנו אמונה מאת אלוהים. זאת כי אנו יכולים לקבל אמונה רק כשאנו מתהלכים לפי דבר אלוהים המאוחסן כידע.

אנשים בעלי לב טוב מתהלכים לפי דבר אלוהים בכך שהם משליכים באופן מוקלט דברים המנוגדים לדבר אלוהים בדיוק לאחר שהם מגלים אותם בליבם. יש אנשים המקבלים ומאמינים מיידית בפעלי אלוהים הַחַי כשהם חווים או עדים להוכחת קיומו. אנשים אלו יכולים לעשות כך מאחר וקיבלו את מתנת האמונה.

4. רפואה

אלו להם ניתנת מתנת הרפואה יש לאל ידיהם לרפא מחלות נגיפיות ע"י התפילה.

אף אם פלוני חולה במחלה רצינית: אם ישוב בתשובה ממעמקי ליבו על מעשי העוול שלו ויקבל תפילה ממישהו שיש לו את מתנת הרפואה – הוא יתרפא. נניח שאדם חוטא מחמת בורות לגבי האמת. אם ישוב בתשובה ממעמקי ליבו אולי ירחם עליו אלוהים וירפאהו. כמו כן אם יקבל תפילה מבעלי מתנת הרפואה הוא יתרפא בצורה מהירה וקלה יותר.

5. יכולת לפעול ניסים

מתנה זו של ניסים יש לאל ידה להפגין פעלים שאין להשיגם בדרכים אנושיות כגון: ריפוי ליקויים או מחלות מולדות, לשלוט במזג האוויר או בגרמים השמימיים – והפיכת אישיות ומצב רוח בני אדם.

מתנה זו מוענקת לאנשים המבקשים את רצון אלוהים. יש אנשים שלא ידעו לפעול ניסים מדהימים שהינם מעבר ליכולת האנושית – זאת לאחר שנכנסו למידת האמונה הרביעית – האמונה לאהוב מאוד את אלוהים וכשהם צוברים תפילות לווהטות בכדי להיכנס לרמה החמישית – האמונה המשביעה את רצון אלוהים.

6. נבואה

הנבואה הינה לחזות את הַעֵתִיד – ונעשית תחת השראת רוח הקודש ורצון אלוהים: "המתנבא מְשִׁיעַ לְאֲנָשִׁים דְּבָרִים שְׂמֵחִים לְבָנֹת, לְעוֹדֵד וּלְנַחֵם" (האיגרת הראשונה אל הקורנתיים פרק י"ד: 3).

מתנת הנבואה מוענקת לאדם: המתפלל הרבה, מציינת לדבר אלוהים ויש לו לב מקודש ללא כל רוע. בהתנבאם: הם אינם יודעים מה הם אומרים מאחר והינם מדברים במלוא ובהשראת רוח הקודש.

7. הבחנה בין הרוחות

הבחנה בין הרוחות פירושה: לדעת את רצון אלוהים. בכדי לקבל את המתנה: עלינו לציית לקולו ולדבר אלוהים. לכשנבין בבירור את קול רוח הקודש ונתהלך לפי רצון אלוהים: יהא לאל ידינו להבחין בין הרוחות בכוח אלוהים.

בכניסה לרמה המושלמת של ההבחנה בין הרוחות: יהא לאל ידינו להבחין בין השייך לרוח והשייך לבשר. להבדיל: את קול הרוח ממקשבותינו אנו: את הטוב מהרוע ואת האמת מן השקר. לזהות את המתחברים עם כוחות הרשע ואת המעונים על ידיהם – ובמהרה להגיב על כך.

8. מיני לשונות

מתנת הלשונות הינה מתנה בעלת תועלת לחיים המשיחיים לכן רוצה אלוהים להעניקה לכל ילד אשר קיבל את רוח הקודש.

התפילה בלשונות הינה: תפילה ברוח. כשאנו מתפללים ברוח: יש לאל ידינו לקבל את מלוא הרוח ולהבין את דבר אלוהים בצורה טובה יותר. יהא לאל ידינו להתפלל בשקידה ולהתמלא ברוח – דבר העוזר לנו להתחזק, לגבור על הניסיונות והסבל ולהשליך דברים שאנו כה משתוקקים להשליך. כמו כן התפילה ברוח נשמעת אך ורק ע"י אלוהים לכן השטן אינו יכול לעכב את התפילה מלהיות מוקרבת.

9. פרוש לשונות

פלוני מסוגל לפרש לשונות כשהוא או היא מתמלאים בהשראת רוח הקודש. אך מתנה זו ניתנת רק לאנשים שעליהם לקבל אותה פרצונו המיוחד של אלוהים – או למספר אנשים אשר התקדשו.

למען תהנא לנו מתנות הנבואה ופירוש הלשונות: צריך שיהא לאל ידינו לעצור את כניסת המקשבות. אף אם אלוהים העניק את המתנות – אם אין לנו יכולת זו – תצאנה מקשבותינו לפרקים בנבואה או בפירוש. כמובן שאלוהים אינו מעניק את מתנת פירוש הלשונות לאלו שאינם מתהלכים בתוך דבר האמת – זאת מאחר והינם מושפעים ע"י השטן במידה מסויימת.

ד"ר אנדרי גאסירוסקי מִישראל ביקר בקהילת מאן מין המרכזית בכדי לחגוג את יום השנה ה-32 שלה. הנה ריאיון שערכנו איתו.



"קהילת מאן מין המרכזית הינה מקום בו אנשים המלאים באהבה מתאספים יחדיו"

מהו המפתח שלך לקבלת הברכות מאלוהים?

הוקרבת לאלוהים דרך תפילת אימי עוד בטרם נולדתי. אני יהודי פולני. בהיותי צעיר יותר: יסדתי עסק עם עמיתי לעבודה לאחר שהמליץ שנעבוד יחדיו. הייתי רופא – לכן ידעתי מעט על עסקים. אך קיבלתי את המלצתו באמונה. התחלנו ב"אנו משתכרים בכדי לחלוק עם אחרים!" זו הייתה סיסמתנו. נתנו מעשר לאלוהים. כשאלוהים שפך את ברכותיו עלינו: החל העסק שלנו לשגשג והגיע ל 600 עובדות בת ושותפות. הישגנו רווח עצום של לא פחות מעשרה מיליון דולר.

כיצד היכרת את קהילת מאן מין המרכזית בישראל?

אני נשיא קואליציית העזרה הפיזית (רשת של מאות ארגונים בינלאומיים נדיבי לב עם תשומת לב מיוחדת לניצולי שואה מרושעים). אני מאמין כי ניצולי השואה הינם מעוררי הרחמים הגדולים ביותר אשר נכנעו לרדיפה הקשה ביותר שהייתה אי פעם. אני מקיים כל שנה אירועים למענם. בשנת 2012 במיוחד: באה רועת הקהילה סוג'ין לי מקהילת מאן מין המרכזית והעבירה את מסר דבר הקיים ללמעלה מ-10,000 ניצולים. אומני הקהילה הפגינו ביצועים יפייפים. מסירות כזו פתחה את לבבותיהם והם החלו להתעניין בִּפְאָדוֹנָנו וְלְהֵאמִין בו.

מה השפיע עליך במיוחד בעת ביקורך בקהילת מאן מין?

ראיתי את חברי הקהילה מציינים לרצון רוח הקודש בכדי לעודד את הרוח. זה היה בלתי ייאמן. קהילת מאן מין המרכזית הינה המקום בו מתכנסים אנשים מלאים באהבה. כל אחד מהם היה מלא באהבה ובשלום. הם הדיפו

את ניהוח ההשתוקקות לירושלים החדשה בשמיים. הם שומרים את מצוות אלוהים, משיגים התקדשות ויש להם מטרה מיוחדת להיכנס לירושלים החדשה. הם נראו כאילו חיו מראש את חייהם השמימיים. אני תקווה שכל האנשים ילמדו כיצד לשרת את אלוהים דרך גלישת מאן מין במלוא הרוח.

מה חשפת כשפגשת לראשונה בד"ר ג'יי רוק לי באופן אישי?

נדהמתי כשפגשתי לראשונה את ד"ר ג'יי רוק לי. הכרתי אותו דרך מסריו ותמונותיו. בכנות פחדתי ממנו קימעא. אך הוא היה פָּאָב עם אהבה הורית. מהרה נדהמתי מאהבתו ומיושרו הרוחני. חשתי שהוא עושה את הכל באהבה. הבנתי מדוע אנשים רבים אוהבים אותו. חשתי דרכו את נוכחות אלוהים. הוא משרת אלוהים טהור שאינו מתפשר עם הדברים הגשמיים. הוא רק מתחבר עם אלוהים ומעביר את אהבתו לזולת – דבר הנראה כסיבתו לחיים.

התוכל לספר לנו על שירותך ועל חזונך לעתיד?

אני מקווה שהחדשות בישראל תדוֹנְקָנָה בתחנת ג'יי סי אן בכדי שיהא לאל ידי הצופים להתקרב למדינה. כמו כן בְּרֻצוֹנִי שתוכניות ג'יי סי אן תשודרנה ן מישראל לעולם כולו. אם בשורת הקדושה תשודר מירושלים תהא לה השפעה גדולה יותר על אנשים ברחבי העולם ואף בישראל.



ד"ר אנדרי גאסירוסקי, ישראל (בן 55) המנהל הכללי הראשי של קואליציית העזרה הפיזית מומחה אוזן וגרון, מיילד וגניקולוג

אדוני מכיר את מעמקי ליבי

הכוונת הבכירה מיקונג סאו בת 46 – 20 עדת דרום קוריאה



ממעמקי ליבי. זה התרחש ב – 4 באוגוסט 2014 בעת אסיפת הרפואה האלוהית בכנס מאן מין הקיצי. בטרם התפלל ד"ר לי למען החולים: קיבלתי ברכה להבין כי הייתה בי עוינות ושנאה כלפי אימי ושבתי בתשובה ממעמקי ליבי. חשתי את אש רוח הקודש באה עלי. כשקיבלתי את התפילה הניחתי את ידי על עייני מאחר ושָׁאֲפִתִי שיהיו לי עפעפיים כפולים. לאחר התפילה קיבלתי עפעפיים כפולים יפייפים. הללויה! אני נותנת את כל ההודייה והכבוד לאלוהי האהבה אשר ריפא את ליבי השבור ומילא אף את משָׁאֲלַת ליבי.

בשנת 2014 חוויתי באהבת הָאָדוֹן דברים נפלאים. בכיתה י"א עזבה אותנו אימי בכדי להשיג כסף. לכן איבדה משפחתי כל קשר עימה במשך 27 שנים. ניסינו למצוא אותה אף דרך עיתונים המדווחים על נעדרים – אך הכל היה לשווא. מאחר והייתה בי אמונה באלוהים הָחִזִי: התפללתי בשקדנות וקיבלתי בליבי בְּאִסִּיפּוֹת את תפילת ד"ר ג'יי רוק לי. בינתיים בשנת 2014 מצאתי את אימי לאחר פרידה בת 27 שנים ארוכות – היה זה נס בְּעֻבּוּרִי. לכן בשנת 2014 יכולים כל בני משפחתי ליהנות בצוותא עם אמי מהגי הצ'אסאוק. זה לא הכל. בורכתי ביכולת לסלק את כל ההתנגדות והשנאה



טלפון: +82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com



(מכללת מאן מין הבינלאומית)
טלפון: +82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



(רשת הרופאים המשיחיים העולמית)
טלפון: +82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



(הרשת המשיחית העולמית)
טלפון: +82-2-824-7017
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org