

Tin Túc Manmin

Số 11 Ngày 28 Tháng 4 2013

Hết thấy lời tạ ơn và tôn vinh đều thuộc về Chúa phục sinh của chúng ta



Kỷ niệm Chúa Nhật Phục Sinh là một trong ba lễ quan trọng nhất của Cơ Đốc giáo (Ảnh 1). Các thành viên đã dâng lời tạ ơn và tôn vinh Chúa cùng với mục sư nước ngoài và các tín hữu đến tham dự và chia sẻ niềm vui sống đời đời và hy vọng về sự phục sinh (Ảnh 2, 3).

Tình yêu dành cho Chúa của những anh em trong hội thánh càng trở nên sâu sắc, thì sự vui mừng và lòng biết ơn của họ càng thêm lên. Vào ngày 31 tháng 3, 2013, lễ Tiệc Thánh được tổ chức vào ngày lễ Phục Sinh tối Chủ Nhật. Tham dự buổi lễ có khoảng 10.000 chi nhánh và hội thánh liên kết qua GCN TV (www.gcntv.org), điều này làm cho lễ Phục Sinh thêm ý nghĩa hơn.

Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee giảng sứ điệp có chủ đề “ân sủng ban cho chúng ta.” Trước buổi Tiệc Thánh, ông đã dâng lời cầu thay về quyền năng để sanh ra các tiếng nói ban đầu và đánh đuổi tất cả các thế lực tối tăm. Thông qua lời cầu nguyện, tất cả các thành viên hội thánh cũng như các mục sư, giáo sĩ, và nhân sự Lê-vi từ các khu vực khác của Hàn Quốc và Đức, Anh, Nga, Peru, Nhật Bản, Trung Quốc và những người đã dự lễ đến để đi xe trên dòng chảy thuộc linh nhanh chóng.

Mục sư Rapael Lonji Yanga và Mudidi Mungudia Kabangu đến từ Đức nói với nhau rằng họ đến thăm hội thánh để chứng kiến những công việc đầy quyền năng được tỏ qua Tiến sĩ Lee để rồi họ truyền bá phúc âm thiên thượng ở châu Âu trong đó có Đức. Họ nói thêm rằng chức vụ của Tiến sĩ Lee đã bày tỏ tấm gương tốt nhất về hội thánh Cơ Đốc trong thế hệ này.

Mục sư Yanga, người đã tham dự Chiến Dịch Liên Hiệp Đức 2004 của Tiến sĩ Jaerock Lee, tiếp tục nói rằng nhiều người đã mô tả chiến dịch như một phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho Đức. Thông qua chiến dịch này, đức tin của các tín hữu được tăng lên và hội thánh đã trở nên vững mạnh.

Mục sư Kabangu theo dõi việc cử hành lễ Phục Sinh và cũng có lời bình luận về sự kiện ấy. Ông nói: “Thật tuyệt vời. Nó đã bày tỏ một cách thực tế về sự đau khổ của Chúa Giê-su, Đấng đã mang lấy tội lỗi của nhân loại. Tim tôi nhói đau dữ dội khi nhìn thấy cảnh Chúa Giê-su bị đánh đập.” Ngày 31 tháng ba năm 2013, họ đã nhận được lời cầu nguyện của Tiến sĩ Lee cho chức vụ của mình.

Giáo sĩ Jane Mpologoma Nabanakulya từ Vương quốc Anh cho biết, các thành viên hội thánh đều trải nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời và cố gắng hết sức để được thay đổi qua sự cầu nguyện và kiêng ăn. Họ cũng siêng năng rao giảng phúc âm thiên thượng. Cô nói rằng cô đã cảm động bởi sự cử hành lễ Phục Sinh, sự kiện ấy đã thể hiện lại những cảnh trong Kinh Thánh nơi mà quân lính chia nhau y phục ngoài của Chúa Giê-su

thành bốn phần và người nữ theo Chúa Giê-su đau đớn trong nước mắt. Cô nói thêm cô có thể biết được Chúa Giê-su đã chịu đóng đinh như thế nào.

Maurine Lasfolk từ Thụy Điển đến thăm Hội Thánh Trung Tâm Manmin cùng các con mình và Yulia Gorelova là thành viên của Hội Thánh Manmin London tại Vương quốc Anh cũng đi cùng. Họ cũng kinh nghiệm được phước hạnh thiêng liêng được ban cho Manmin vào Chúa Nhật Phục Sinh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Ngoài ra, giáo sĩ Wong Ping Ping, cựu đạo diễn và MC của Đài phát thanh truyền hình Viễn Đông và Chấp sự Wei Iran, người đã được chữa lành của bệnh trầm cảm bởi sự cầu nguyện vượt qua không gian và thời gian của tiến sĩ Lee, đã có một Chúa Nhật Phục Sinh phước hạnh trong chuyến thăm của họ đến Hội Thánh Trung Tâm Manmin.

Dưỡng Linh dành cho những cặp vợ chồng và thanh niên do Diễn Đàn Crystal, Y-so-ra-ên

Dưỡng Linh dành cho những cặp vợ chồng và thanh niên do Diễn Đàn Crystal (Hội Liên Hiệp Mục Sư Y-so-ra-ên) tại Nahariya, phía Bắc Y-so-ra-ên tổ chức từ 17 đến 19 tháng 3, 2013. Với sự tham dự của khoảng 300 người. Những người tham dự ca ngợi Chúa Giê-su Christ, cầu nguyện cho việc truyền bá phúc âm cho Y-so-ra-ên, và đã đạt được sự đầy trọn trong tinh thần hiệp thông yêu thương.





Mục Sư Trưởng Tiến Sĩ Jaerock Lee

Tình yêu thương chẳng lên mình kiêu ngạo

“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo” (1 Cô-rinh-tô 13:4).

Đức tin và hy vọng được tạm thời cần đến để được vào Thiên Đàng, nhưng tình yêu còn đến đời đời. Đó là lý do, khi nói về đức tin, hy vọng và tình yêu, thì tình yêu là lớn nhất. Trong số 15 đặc điểm của tình yêu thiên thượng thể hiện trong 1 Cô-rinh-tô, chương 13, đặc điểm thứ năm là “không kiêu ngạo.” Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng một trong những thuộc tính xấu mà Thiên Chúa đặc biệt ghét là kiêu ngạo.

1. Thuộc tánh kiêu ngạo của con người

Ở đây, ‘kiêu ngạo’ không phải là xem người khác quan trọng hơn mình mà là không thèm để ý đến họ và xem chúng ta là giỏi hơn họ về mọi mặt. Người ngạo mạn cảm thấy mình giỏi hơn những người khác. Họ có xu hướng coi thường người khác, luôn luôn chỉ đạo và hướng dẫn người khác. Họ thường hành động ngạo mạn với những người có vẻ ít quan trọng hơn mình, nhưng đôi khi họ thậm chí không đếm xỉa gì đến cấp trên của mình.

Khi nói chuyện với những người này, cuộc nói chuyện thường dẫn đến suy đoán và tranh cãi. Những gì tôi tệ hơn là họ có thể phá lên trong sự tức giận, khẳng định họ đúng. Và sau đó trở thành một cuộc chiến. Châm ngôn 13:10 có chép rằng, “Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn; Còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy.” 2 Ti-mô-thê 2:23 chép rằng, “Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi.”

Con người có lương tâm và kiến thức khác nhau, vì mỗi cá nhân đã thấy, nghe, học, và kinh nghiệm những điều khác nhau. Những gì mà kẻ kiêu ngạo đã học được, trên thực tế, là đầy những sai trật. Nếu những kiến thức sai lầm được củng cố trở nên vững hơn một thời gian dài, nó tạo nên sự công bình riêng và tự đưa vào khuôn khổ riêng.

Ở đây, “sự công bình riêng” tuyên bố rằng mình là đúng, là điều củng cố thành một khuôn khổ riêng theo thời gian. Cá tính hoặc kiến thức của chúng ta có thể trở nên vững chắc thành khuôn khổ riêng. Nó tạo thành ‘bản

ngã’ của mình. Vì nó giống như một cấu trúc vững chắc, một khi đã được hình thành, khuôn khổ riêng rất khó bị tiêu diệt.

Giả sử một người có cảm giác tự ti. Khi nhìn thấy một người giàu có điều chỉnh lại cả vật. Bấy giờ ông ta sẽ nghĩ rằng người đàn ông giàu có kia chỉ muốn khoe quần áo của mình. Hoặc khi ai đó sử dụng một biểu hiện khó khăn xung quanh mình, anh cảm thấy điều đó là hành vi không để ý gì đến anh ta.

Một con người kiêu ngạo không thừa nhận sai lầm của mình và kẻ đó nhấn mạnh trên ý tưởng của mình, mà thường dẫn đến suy đoán. Ngược lại, một con người khiêm tốn không gây nên tranh cãi ngay cả khi ông thực sự là người có lý và những người khác là sai. Ngay cả khi cá nhân người đảm bảo 100% ý tưởng của mình, người ấy vẫn cảm thấy rằng mình có thể sai. Điều này là vì anh ta chẳng hề có bất cứ mong muốn nào để thống trị người khác.

Nếu chúng ta có một tấm lòng khiêm nhường, có nghĩa là chúng ta có tình yêu thiêng liêng liên coi trọng người khác hơn mình. Chúng ta thật lòng xem họ giỏi hơn mình mặc dù họ có thể là người nghèo, ít học, và yếu kém. Chúng ta quan tâm đến cả trẻ em. Điều này là vì Chúng ta nghĩ rằng tất cả linh hồn đều là quý báu. Với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời là những kẻ được cứu bởi giá huyết của Chúa Giê-su.

2. Kiêu ngạo xác thịt và kiêu ngạo thuộc linh

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những hành động kiêu ngạo bên ngoài như khoe khoang hay thờ ơ đối với người khác. Thuộc tính này là “kiêu ngạo xác thịt.” Hầu hết các Cơ Đốc nhân cố gắng để loại bỏ chúng ngay khi họ tin nhận Chúa Giê-su Christ và nhận biết lẽ thật. Kiêu ngạo thuộc linh, trái lại, không phải là dễ dàng nhận biết để từ bỏ.

Vậy, ‘kiêu ngạo thuộc linh là gì?’ Nếu là một Cơ Đốc nhân đã lâu, chúng ta có thể có rất nhiều kiến thức về Kinh Thánh. Chúng ta có chức danh và

nhệm vụ và trở thành một nhà lãnh đạo. Trong khi đó, một số trong chúng ta nhầm lẫn nghĩ rằng mình đã tu dưỡng tâm lòng bởi Lời Chúa mặc dù ấy chỉ còn là kiến thức. Và chúng ta có thể nghĩ rằng mình chỉ phân biệt giữa đúng và sai bởi lẽ thật mặc dù thật ra chúng ta vạch lỗi người khác và đưa ra sự phán xét và lên án trên họ.

Một số người bỏ qua các trật tự nhất định mà họ phải tuân thủ vì lợi ích riêng của mình. Họ rõ ràng vi phạm quy tắc, nhưng họ nghĩ rằng, “Tôi là một ngoại lệ bởi vì tôi đang ở địa vị cao này.” Loại tâm lòng kiêu căng này được coi là ‘kiêu ngạo thuộc linh.’ Nếu bạn bỏ qua luật pháp và trật tự của Thiên Chúa với tâm lòng kiêu căng như vậy, ấy là chúng ta không thể thật sự yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu đưa ra sự phán xét hay lên án, chúng ta không thể được cho là có tình yêu đích thực.

Mọi người đều có thuộc tính kiêu ngạo này đến mức độ nào đó trước khi người ta được nên thánh. Do vậy, việc nỗ lực gốc rễ sự kiêu ngạo là điều thật sự quan trọng đối với chúng ta. Nếu chúng ta không diệt tận gốc rễ của nó một cách hoàn toàn qua sự cầu nguyện nóng cháy, chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo mà chẳng hề hay biết. Điều ấy cũng giống như cỏ dại cứ mọc lên ngay cả sau khi chúng ta đã cắt đi nếu chúng ta không nhổ hết gốc rễ nó. Nói cách khác, nếu chúng ta không tiêu trừ bản chất tội lỗi mình cách hoàn toàn, kiêu ngạo sẽ thâm nhập tâm lòng chúng ta trở lại suốt cả đời sống Cơ Đốc nhân của mình.

Vì vậy, chúng ta nên luôn luôn hạ mình trước mặt Chúa như con trẻ, coi nhau quan trọng như chính mình, và giữ vững cuộc chạy cho đến khi chúng ta đạt được tình yêu cao cả nhất đem sự sống mình mà phục vụ người khác.

3. Kẻ kiêu ngạo tin cậy vào chính mình

Nê-bu-cát-nét-xa, vua của đế quốc Ba-by-lon, mở ra thời đại hoàng kim của đế chế. Trong thời của mình, Vườn treo Ba-by-lon là một trong Bảy kỳ quan thế giới cổ đại được xây dựng. Ông nghĩ rằng chính tay mình đã dựng nên một vương quốc lớn mạnh như vậy

và ông đã được ghi nhận với tất cả những đóng góp. Ông thậm chí còn bắt người ta thờ phượng mình như một vị thần. Đức Chúa Trời cuối cùng đã khiến cho vua kiêu ngạo nhận ra rằng chính Ngài là Đấng cầm quyền trên nhân loại (Đa-ni-ên 4:30-32).

Vua cuối cùng bị đuổi khỏi cung điện mình. Ông ăn cỏ như trâu, bò, và tóc của ông mọc ra như lông chim ưng trong bảy năm. Sau này, sự tỉnh táo của ông đã được khôi phục. Ông nhận ra sự kiêu ngạo của mình và nhận biết Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 4:33-37).

Nhiều kẻ chẳng tin cũng như vua Nê-bu-cát-nét-xa nói rằng họ chỉ tin tưởng chính mình. Nhưng họ vướng vào nhiều vấn đề mà không sao giải quyết được bằng khả năng của con người trong cuộc sống mình. Mặc dù khoa học và y học đã được phát triển đáng kể, vẫn không có cách nào để ngăn chặn những thiên tai như bão, động đất, hoặc các bệnh lạ mới được phát hiện.

Điều tồi tệ nhất là ngay cả một số tín hữu vẫn trông cậy vào chính mình hoặc các phương sách thế gian. Đức Chúa Trời muốn giúp đỡ họ, nhưng Ngài không thể làm như vậy trừ khi người ta tự hạ mình xuống. Vậy nên, họ không thể được Đức Chúa Trời bảo vệ để tránh khỏi kẻ thù ma quỷ và Sa-tan và họ không thể được dẫn đến con đường thịnh vượng.

Anh chị em thân mến trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời phán rằng một kẻ kiêu ngạo là kẻ đại dột. Hết thảy loài người chỉ là tạo vật trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng tối cao. Thậm chí nếu chúng ta có rất nhiều điều để tự hào, cuộc sống trên đất này là tạm thời và chắc chắn sẽ có sự phán xét.

Chúng tôi sẽ được tôn lên nhiều hơn ở trên thiên đàng tùy theo mức độ mà chúng ta hạ mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài. Điều này là vì Chúa sẽ nhắc anh em lên như có chép trong Gia-cơ 4:10, “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” Vì vậy, hãy hạ mình. Nhân danh Chúa Tôi cầu nguyện rằng bằng cách làm như vậy chúng ta sẽ là một con người tuyệt vời và quý báu trước mặt Đức Chúa Trời.

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ lời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó. "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành

Address: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manminministry@hotmail.com
Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Vietnamese

Tôi muốn gặp gỡ Đức Chúa Trời hằng sống

Hỏi Tôi luôn mong muốn gặp gỡ Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của tôi và kinh nghiệm về Ngài. Tôi nên làm gì để gặp Đức Chúa Trời hằng sống?

Đáp Điều cơ bản và quan trọng nhất để gặp gỡ Đức Chúa Trời là chúng ta phải tha thiết muốn gặp gỡ Ngài như có chép trong Châm ngôn 8:17. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta trên hết mọi sự và Ngài tìm kiếm chúng ta trước. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ không ép buộc chúng ta mở lòng ra để Ngài có thể bước vào và gặp gỡ chúng ta. Ngài hành động theo sự công chính của Ngài. Ngài có thể bước vào lòng chúng ta và gặp chúng ta chỉ khi chúng ta sẵn sàng mở cửa lòng mình (Khải huyền 3:20). Sự khao khát của chúng ta để gặp gỡ Đức Chúa Trời sẽ trở nên tha thiết khi chúng ta tâm linh nghèo khó. Sau khi chúng ta có tấm lòng tha thiết muốn gặp gỡ Đức Chúa Trời, chúng ta phải đi đến nơi có Đức Chúa Trời. Như vậy tôi sẽ nói cùng anh chị em về bốn cách để gặp gỡ Đức Chúa Trời, Đáng ngy trong sự sáng, lẽ thật, lòng nhân từ, và tình yêu thương.

1 Chúng ta có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời bằng cách làm theo Lời Ngài

Sáu mươi sáu sách trong Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai ý muốn của Ngài dành cho nhân loại là gì. Đặc biệt Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta là thế nào. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta hiểu những điều này, và cùng mức độ đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời được lớn lên. Lý do tại sao chúng ta đến hội thánh và học hỏi Lời Chúa là để gặp gỡ Đức Chúa Trời qua Lời Ngài.

Như có nói trong 2 Ti-mô-thê 3:16, “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời

soi dẫn”, Kinh Thánh được viết bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Vì vậy, chúng ta nên hiểu ý nghĩa đích thực với sự trợ giúp của Đức Thánh Linh. Sau đó, Lời Chúa sẽ được sống động và có thể thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy như được chép trong Hê-bơ-rơ 4:12.

Khi chúng ta vâng theo Lời Chúa dạy bảo chúng ta làm, không làm, giữ, hoặc bỏ đi những điều nhất định, nhiều nan đề trong cuộc sống sẽ được giải quyết, và phước lành đáp đậu trên cho chúng ta.

2 Chúng ta có thể gặp Đức Chúa Trời bằng tha thiết cách kêu cầu trong sự cầu nguyện

Nếu chúng ta tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong danh của Chúa Giê-su Christ, chúng ta sẽ được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh, và chúng ta sẽ hiểu được tấm lòng và ý muốn của Đức Chúa Trời chứa đựng trong Lời Ngài. Ngoài ra, chúng tôi sẽ được ban cho quyền phép để cập theo Lời Chúa.

Cầu nguyện không phải là một cuộc độc thoại. Đó là một cuộc trò chuyện với Đức Chúa Trời. Khi con cái của Ngài cầu nguyện, Đức Chúa Trời lắng nghe họ và đụng chạm vào lòng họ hoặc ban cho họ sự nhận thức và sự hiểu biết. Bằng cách này chúng ta có thể giao tiếp với Đức Chúa Trời là Cha. Ấy là, chúng ta có thể có mối thông giao cá nhân với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, nếu chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ nhậm lời chúng ta theo luật của sự công chính. Thông qua những sự này, chúng ta chắc chắn có thể gặp gỡ và kinh nghiệm được Đức Chúa Trời.

Chúng ta được biết những gì người mù Ba-ti-mê đã làm để gặp được

Chúa Giê-su bằng cách đọc Mác 10:46-52. Người mù ấy đã được Chúa Giê-su đáp lời bởi sự hết lòng tìm kiếm Ngài với sự lớn tiếng kêu cầu. Khi có những kẻ mắng mỏ để bắt người phải yên lặng, người lại càng thêm cao giọng hơn. Điều đó là vì sự tuyệt vọng của ông đã đến mức tột cùng. Cuối cùng, ông đã gặp được Chúa Giê-su và mắt người được sáng ra như người mong muốn.

Nhiều nhà tiên tri như Ê-li và Phi-e-rơ cũng kêu lên trong lời cầu nguyện của họ. Chúa Giê-su cũng đã cầu nguyện với tất cả sức lực của Ngài và mồ hôi của Ngài trở nên như giọt máu rơi xuống đất. Nếu kêu lên như vậy với một tấm lòng tha thiết khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ không thể có bất kỳ ý tưởng lười nhác nào hay buồn ngủ. Vì vậy, khi cầu nguyện, tôi hy vọng chúng ta sẽ cầu nguyện với tất cả lòng mình và kêu cầu với sự tin quyết rằng mình chắc chắn sẽ gặp gỡ được Đức Chúa Trời (Giê-rê-mi 33:3).

3 Chúng ta có thể gặp được Đức Chúa Trời qua sự ngợi ca bởi tấm lòng mình

Đức Chúa Trời hằng sống rất hài lòng với lời ngợi ca. Như chính Thi Thiên 69:30-31 nói rằng, “Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời, Và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn con bò đực Hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ ra.”

Khi con cái của Ngài tôn cao Ngài với lời ngợi ca tốt đẹp, tấm lòng, mắt và tai của Đức Chúa Trời sẽ hướng đến con cái của Ngài. Đây là lý do tại sao chúng ta được đổ đầy niềm vui và cảm động khi chúng ta hát ca ngợi.

Trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy rằng những tổ phụ đức tin đôi lúc cũng đã dâng lên Đức Chúa Trời lời ngợi ca. Một trong những nhân vật quan trọng nhất trong số này là Đa-vít. Đa-vít rất

thích ca hát ca ngợi khi ông chăm sóc bầy chiên một mình hoặc khi người dâng của lễ lên Đức Chúa Trời khi người là vua. Đức Chúa Trời yêu thương Đa-vít và ở luôn ở cùng người trong sự ngợi ca.

Lời ca ngợi mà Đa-vít đã hát cũng chứa đựng quyền năng sự sáng. Khi Đa-vít chơi đàn harp, những tà linh hành khố Sau-lơ đã xuất khỏi người như được mô tả trong 1 Sa-mu-ên 16:23. Trong 2 Các Vua 3, Ê-li-xê đã được cảm động bởi Đức Chúa Trời và nhận được Lời Chúa khi hát rong chơi. Khi chúng ta ca ngợi sự nhân từ, tình yêu, và quyền năng của Đức Chúa Trời theo cách này, Ngài vui nhận lời ngợi ca của chúng ta và tỏ lòng yêu thương dư dật của Ngài đáp lại đối với chúng ta.

4 Chúng ta có thể gặp Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật

Các tổ phụ đức tin bắt đầu với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp trong thời Cựu Ước tương giao với liên lạc với Đức Chúa Trời qua tế lễ. Vua Sa-lô-môn đã gặp gỡ và kinh nghiệm Đức Chúa Trời của sự khôn ngoan từ người mà tất cả phước lành tuôn chảy, bằng cách dâng lên một ngàn tế vật. Những tế lễ tương đương với các buổi thờ phượng trong thời Tân Ước.

Trong Giăng 4:24, Chúa Giê-su phán: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Nói cách đơn giản, thờ phượng bằng tâm linh đề cập đến một sự thờ phượng biến Lời Chúa thành “bánh sự sống” trong lòng chúng ta bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Và, bằng lẽ thật nói đến sự thờ phượng được dâng lên với

một sự hiểu biết đúng về Đức Chúa Trời, với tất cả thân thể, hết lòng, hết trí, và sự tận hiến của chúng ta, với tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, và với sự vui mừng, tạ ơn, cầu nguyện, ngợi ca, việc làm, và sự dâng hiến.

Ấn sùng sẽ đến trên chúng ta từ trên cao khi chúng ta thờ phượng với tất cả tấm lòng của mình bằng tâm linh và lẽ thật. Chúng ta sẽ tràn đầy hy vọng về thiên đàng, bình an và vui mừng. Đây là bằng chứng cho thấy chúng ta đã gặp Đức Chúa Trời là nguồn gốc của sự sống và bình an. Nếu giữ vững được loại ấn sùng này trong cuộc sống mình, chúng ta luôn luôn có thể cảm nhận được sự ở cùng của Đức Chúa Trời đối với mình. Chúng ta có thể gặp gỡ Ngài mỗi ngày.



Cảnh 1

Chức Vụ của Chúa Giê-su

Đức Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian để cứu chuộc nhân loại, công bố Phúc Âm Nước Trời, và chữa lành mọi thứ bệnh tật và tất cả các loại bệnh tật trong trong ba năm chức vụ công khai của mình.



Biểu diễn Phục Sinh 2013

“Chúa là Đấng Christ”



Cảnh 2

Lòng Trắc Ẩn của Chúa Giê-su

Để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, Chúa Giê-su đã trả giá mang giá trị pháp lý bằng cách mang lấy mào gai, bị đánh đòn, và bị đóng đinh qua tay và chân Ngài.



Cảnh 3

Sự Sống Lại và Thăng Thiên của Chúa

Chúa đã đánh bại sự chết và sống lại vào ngày thứ ba sau khi Ngài đã được chôn cất. Sau đó Ngài đã hiện ra trong thân thể phục sinh trong 40 ngày và sau đó thăng thiên về trời trước sự chứng kiến của những người Ga-li-lê. Đây là cách mà Ngài đã ban hy vọng về sự sống lại cho họ.



Ngày 29 tháng 3, 2013, trong nửa cuối lễ Cầu Nguyện Thâu Đêm Tội Thứ Sáu, Biểu diễn Phục Sinh 2013 đã được thực hiện. Buổi biểu diễn đã tái hiện chức vụ của Chúa Giê-su, sự đau đớn, bị đóng đinh, sống lại và thăng thiên như có chép trong Kinh Thánh. Tình yêu của Chúa và niềm hy vọng cho sự phục sinh đã được thêm lên

khán giả. Thông qua sự trình bày câu chuyện Ma-ri Ma-đơ-len các sứ đồ Phao-lô và Giăng nhắc lại những lần khi họ ở với Chúa. Đặc biệt đáng lưu ý là những bài hát, người biểu diễn, dàn hợp xướng và dàn nhạc Nissi đã hát và chơi mà họ đã dâng lên lời ngợi ca trong việc trình bày, tất cả đều đã được ban cho bởi chính Đức Chúa Trời

cũng giống như Ngài đã viết bài hát cho người Do Thái trong Phục Truyền 31:19 và 22. Chúng đã cảm động lòng khán giả một cách tuyệt vời. Ngoài ra, một sân khấu đặc biệt được xây dựng với một độ dốc 5 độ để nó có thể có vẻ thực tế hơn ngay cả đối những người đang ngồi ở khoảng cách xa.



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu

Phone: 82-2-824-7107

www.gcnetv.org

webmaster@gcnetv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin

Phone: 82-2-818-7334

www.manminseminary.org

manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu

Phone: 82-2-818-7039

www.wcdn.org

wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách

Phone: 82-70-8240-2075

www.urimbooks.com

urimbook@hotmail.com